



GHOSTWALK



Op dinsdag 5 november trekken we naar Antwerpen voor een spookwandeling. Het is een avondwandeling over de mysterieuze en duistere geschiedenis van de stad.

We dwalen door kleine straatjes en lopen in de voetsporen van helden en zondaars.

We maken kennis met de angst die heerste in de stad voor spoken, misdaad of bestraffing. Gelukkig blijft humor het beste wapen tegen alle onheil. Spannend en ontspannend, maar steeds verrassend.

Wanneer: dinsdag 5 november om 20.00u aan de Lange Wapper aan "Het Steen" of om 19.10u aan de tramhalte dorp.

Prijs: €15 overschrijven op de rek van Ferm BE 41 7331 5707 0110. Je bent definitief ingeschreven na betaling.

Inschrijven: Bij Karine Buts via mail karine.buts@hotmail.com of het strookje in haar bus, C.Van Goeystraat 25.

Indien je een andere halte dan dorp neemt gelieve het te laten weten aan Karine
DIT VOOR 25/10/24

Inschrijving spookwandeling :

Naam tel:

Ik kom naar tramhalte dorp, tram van 19.10u

Ik ga zelfstandig om 20.00u aan de lange wapper.

