

Met de Landelijke Senioren gewest Beveren

4- daagse Reis FRIESLAND Van dinsdag 6 juni tot vrijdag 9 juni 2023

FRYSLAN

Na een bewogen 2-jaar van annulaties en “verboden te reizen” wegens Corona zijn wij blij U een vierdaagse reis naar Friesland en Ameland aan te bieden. Op 6,7,8 en 9 juni maken we kennis met de mooiste en meest eigennigste provincie van Nederland. Een fascinerend gebied met weidse groene graslanden, bonte koeien en gitzwarte paarden, doorklieft met grachten en waters, waarop grote boten en kleine jachten voor een mooi schouwspel zorgen.

Een provincie met een eigen taal, die als officiële bestuurstaal erkend is. Waar dorpen stadsrechten hebben en bekend zijn geworden door hun beroemde “elfstedentocht”. Steden met smalle straatjes en pittoreske huizen langs grachten en bruggetjes. Waar men nog de meeste werkende oude windmolens vindt, die het landschap typeren en waar het ‘fierljeppen’ is uitgevonden door herders en Friese kinderen.

De provincie waarvan de hoofdstad Leeuwarden in 2018 culturele hoofdstad van Europa was.

Wij willen u laten kennismaken met alles wat mooi en typisch is, het niet alleen laten zien maar ook laten proeven, voelen en beleven. We beloven u een intense en gevarieerde reis in een prachtig kader... en in goed gezelschap.

Formule:

Volpension: vanaf het ontbijt op de startdag tot het avondmaal op de slotdag.

Inbegrepen: verblijfskosten, toeristenbelasting, alle inkomgelden, lokale gidsen, fooien, transfers, boottochten, huur elektrische fiets (voor niet-fietsers is er een alternatief voorzien).

Ondertussen kent onze chauffeur, Marc De Tender, de weg naar Friesland en Ameland al blindelings met zijn Luxe-bus van Waaslandia (met toilet, frigo, dvd, airco, enz.)

En vertelt Albert als gids ... alsof hij daar al jarenlang woont.



Hotel Princenhof (3-sterren hotel)

Het hotel bevindt zich aan de rand van het dorp **EARNEWALD**, schilderachtig gelegen aan het water, midden het natuurgebied **De Alde Feanen**. Bij mooi weer kan je op het terras genieten van een drankje en naar de diverse soorten boten kijken die vlak voor je neus voorbijvaren.

Je kan er beschikken over ruime kamers met TV, badkamer met douche en aparte WC, gratis WIFI.

De kamers bevinden zich op de eerste verdieping en zijn bereikbaar

met lift, zowel als met de trap.

Elke morgen worden we verwend met een ontbijtbuffet en 's avonds is er een driegangenmenu.

Programma :

Dag 1 : Dinsdag 6 juni

Vertrek in Vrasene om 06u30 op de parking van Waaslandia, Mosselbank, en tegen 6 u 45 opstap parking CC Ter Vesten. We rijden via Antwerpen, Breda en Utrecht, onderweg houden we een toiletstop en bieden we jullie koffie/thee en een boterkoek aan. Daarna gaat de rit verder via, Almere en door Flevoland, de grootste polder ter wereld, richting Friesland.

Onze eerste stop is Lemmer, één van de mooiste dorpjes van Friesland, gelegen aan een baai van het IJsselmeer. We maken een kleine stadswandeling en genieten daarna van een middaglunch in de Beach Club gelegen aan het Lemsterstrand, met fenomenaal uitzicht over het IJsselmeer.

Na de Hollandse lunch brengen we een bezoek aan het Woudagemaal dat van 1920 tot 1969 een grote bijdrage leverde in het voorkomen dat het Friese land, bij hevige regenval zou overstromen. Het stoomgemaal was een grote sprong voorwaarts op het gebied van waterbeheersing. Het is het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld en wordt gezien als een hoogtepunt van de gekende Nederlandse waterbouwkunde en is als Unesco-werelderfgoed een toeristisch paradepaardje van Friesland. Tijdens de rondleiding komen we alles te weten over de wereld van stoom, techniek, architectuur en waterbeheersing. In de bioscoop wordt een 3D film getoond waar u het gemaal onder stoom beleeft alsof u er zelf bij bent.



... en nog is de dag niet voorbij...

Je bent niet in Friesland geweest als je niet met een natuur-boot in een nationaal park hebt gevaren. Het meer dan 4000 ha groot natuurgebied “ de Alde Feanen” is één van de grootste laagveenmoerassen in Europa die we met de boot gaan bezoeken.

In de 17^e eeuw zijn de Alde Feanen ontstaan door turf of gedroogd veen te steken, waardoor er plassen en moerassen ontstonden die almaar groter en dieper werden. Ook “rietsnijders” en vissers vinden hier hun gading. Tientallen soorten vogels, moerasdieren en vissen zijn hier te spotten.

Moe maar voldaan, zoeken we ons Hotel op, brengen onze bagage naar de kamers en schuiven aan voor een deugdzaam avonddiner. Nog nagenietend van een mooie dag, mijmeren we weg op het terras met een avonddrankje en dan ... Oant Moarn (tot morgen).

Dag 2 : Woensdag 7 juni

Na het ontbijt vertrekken we naar **Hemrik** voor een bezoek aan **Stoeterij Het Swarte Paert**. We maken er kennis met alle facetten rond het enige origineel inlandse paardenras dat Nederland rijk is. Het Fries paard. In de rondleiding verteld de gids ons over de historie en de kenmerken van dit paard. We bezoeken het museum met klederdrachten, sjezen, arresleden, koetsen en rijtuiggen. We nemen een kijkje in de stallen met sport-en tuigpaarden en bekijken ook de aquatraining. Op het einde volgt nog een dressuurshow op muziek met de nodige uitleg. Tussendoor kunnen we genieten van een typisch Friese lunch met koffie/thee.



Na onze verzorgde lunch vertrekken we voor een sprong in de tijd naar Noardburgum, hier worden we ondergedompeld in de techniek van het fierljepspringen, na een deskundige clinic en een kopje koffie: thee met Oranjekoek kunnen we in het bijhorende fierljepmuseum de oudste en tevens extreemste sport van Fryslan beleven. In de klompenmakerij zie je hoe de zesde generatie van de familie Scherjon vandaag de dag hun klompen produceert. In het museum wordt de geschiedenis van Nederlands oudste schoeisel duidelijk en wordt je verrast door de grote buitenlandse klompencollectie. Alvorens terug te keren naar ons hotel voor het avondmaal, kunnen we nog een drankje nuttigen !

Dag 3 : Donderdag 8 juni:

Nederland is ook nog het fietsland bij uitstek. Ook de Waddeneilanden spreken tot de verbeelding. Dus gaan we fietsen op het eiland Ameland, het meest gevarieerde van de Waddeneilanden en trekken we na het ontbijt met de bus via Dokkum naar Holwerd.



In Holwerd nemen we de veerboot om na \pm 1 uur. varen, aan te komen in **Nes** op het eiland Ameland.

Waar de veerboot aankomt staan elektrische fietsen ter beschikking voor elkeen die wil fietsen (vooraf door te geven). We starten onmiddellijk met onze fietstocht van ongeveer 25 km, en ... 's middags nemen we de tijd voor een typisch Amelander lunch, daarna proeven we van een echt Amelander likeurtje : NOBELTJE, Familierecept uit 1902 voor levensgenieters !

Voor de niet-fietsers is er een aangepast programma met minibusjes en we bezoeken dezelfde plaatsen als de fietsers!

Na een prachtig eiland-fietstocht leveren we de fietsen in ... nemen terug de veerboot naar Holwerd en schuiven 's avonds aan voor een heerlijk diner in hotel Princenhof.

Dag 4 : Vrijdag 9 juni :

De laatste dag is aangebroken, na een stevig ontbijt laden we onze koffers en brengen we nog een bezoek aan de hoofdstad van Fryslan, LEEUWARDEN, gezellig en mooi ! Leeuwarden was niet voor niets de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Met enthousiaste gidsen maken we een stadswandeling van ongeveer 1.30 uur.

Voor ons laatste middagmaal rijden we naar het eeuwen oude stadje IJlst. In de Stadsherberg ' Het Wapen van IJlst genieten we van een echte Hollandse koffietafel.



Het Elfstedenstadje ligt aan de Geeuw, de eeuwenoude vaarverbinding tussen IJlst en Sneek. Aan de oever staat houtzaagmolen 'De Rat', één van de pareltjes van Friesland, de molen is nog in bedrijf en bij wind kunnen we het gestamp van de op-neergaande zaagramen beleven zoals dat al ruim drie eeuwen in De Rat wordt uitgeoefend



Helaas gaat deze topreis stilaan naar zijn einde, maar toch rijden we nog langs de 'Kalkovens van HASSELT'.

De Kalkovens zijn de stille getuigen van noeste arbeid in de Weerribben, een turfstreek, waar men schelpen brandde tot kalk, om de zure polders vruchtbaarder te maken. Waar arbeiders, als stoere bonken met grote eeltige handen en hun lijven gekromd naar de spade, geschiedenis schreven ... zonder het te weten.

Als sluitstuk gebruiken we, in "de Gouden Leeuw" in Terheijden, nabij Breda, een laatste vriendenmaal ... Na het avondmaal nog een uurtje bollen en we nemen afscheid in Beveren en Vrasene.

PRAKTISCH: Deze reis kan doorgaan met minimum 30 personen en maximum 40 personen

De deelnameprijs is 590 € per persoon op basis van een 2- persoonskamer.
en 90 € extra voor een één-persoonskamer..

Een voorschot van 300 € per persoon dient betaald te worden tegen 20 februari 2023, ook voor een één-persoonskamer, en dient als inschrijving.

Een annulatieverzekering is 35€ per persoon en dient betaald te worden met het voorschot.
Dit is een vrije keuze

Het saldo van 290 € per persoon dient betaald te worden tegen 24 april 2023 voor een 2-persoonskamer en 380 € per persoon voor een één-persoonskamer.

Storting kunnen op rekening LG Senioren Beveren : met vermelding naam en/of je meefietst op Ameland
Reknr. BE39 7370 4779 9219

André Dhondt 03 775 59 29

0472 76 35 87
andrehector.dhondt@gmail.com

Ingrid Doffyn 03 775 31 30

0474 93 65 49
ingriddoffyn@gmail.com

